

## Tänk att sommaren redan är här!

Nu är det dags för mig att tacka alla kunder, medarbetare, Byggnads, och alla andra härliga vänner för ännu en förvisso kall vår men en härlig försommar. Ja, våren har verkligen rusat fram, och jag kan knappt fatta att det redan är sommar. Det senaste halvåret har jag ägnat mest tid åt, som det som ibland känns, en evig kamp mot osund konkurrens och svartarbete. Och visst går ExpanderaMera bra! Men vi hänger ändå inte med i den superkonjunktur som nu just råder i byggsvetige. Vi växer men inte lika fort som branschen. Tyvärr växer den osunda svarta sektorn mest, vilket gör att den sunda delen inte växer. Vi behöver utländsk arbetskraft, men vi har ett ansvar att se till att de får arbeta på justa villkor och får löner som man kan leva för. Vi har också ett ansvar att se till att branschen och jobben står sig starka den dag konjunkturen viker igen. För det kommer den att göra. När konjunkturen viker så slänger kunder ut de som kostar mest, och ju större andelen oseriösa företag vi har desto färre av de sunda företag som gör rätt för sig kommer att överleva. Jag är inte rädd för högkonjunktur men jag vill att vi förbereder Sverige för lågkonjunktur. Endast om vi gör det kommer vi ha en långsiktigt uthållig byggbransch som lockar de talanger vi vill ha hit.

Som ni märker kommer jag inte att ge upp min kamp. Jag kommer att fortsätta att bygga sunda nätverk som kämpar emot det osunda. Jag kommer att fortsätta att öppna ögonen hos politiker, makthavare och folket. Jag vet att när tillräckligt många förstår hur det ligger till, så kommer det sunda vinna över det osunda. När alla förstår att våra skattepengar skeppas ut till kriminella organisationer via oseriösa underentreprenörer som gömmer sig bakom en fasad från ett stort seriöst bolag som dessutom är med på noterna då de tjänar stora pengar, då kommer vi seriösa som gör rätt för oss att vinna kriget.

Jag vet också att om vi får tillräckligt många kvinnor i branschen så kommer den att städa upp sig själv. Tänk om vi kunde ha samma tur som hushållsnära tjänster, som plötsligt togs över av kvinnor, och gick från kolsvart till vit. Tack Monica Lindstedt grundare av Hemfrid, du är en sann förebild! Jag vet att vi kommer att vinna vår kamp och att många gubbar som idag sitter vid rodret kommer behöva flytta på sig tillslut, hur hårt de än må bita sig fast.

Nu ska jag själv strax lägga mig i hängmattan och samla mina tankar några veckor. Sen lovar jag att komma tillbaka mer laddad än någonsin. Jag hoppas också att alla mina vänner, alla fantastiska kunder, alla underbara medarbetare och alla som håller på vår kamp får en underbar sommar!

**Nu Almedalen för nätverksbyggande och mer opinionsbildande innan den hägrande hängmattan!**