

## VD-brev kvartal 1 2018

Vi på ExpanderaMera är vana att gå i bräsch. Vi har gjort det förr och vet därför att det går även om det tar på krafterna, vinden viner väldigt kallt och man känner sig utsatt. Vi vet att vi kommit en bra bit i kampen om sundbyggsektor och nu ska vi bara orka fortsätta så får vi med alla i kampen. Vi vill få alla att förstå fördelar för samhället i stort, byggsektorns överlevnadsförmåga och framförallt förstå konsekvensen av vårt nuvarande beteende med att anlita underentreprenörer som varken betalar rätt lön eller skatter. Just nu känns det som att vi nått en nivå till, även om vi kanske på ett kommersiellt plan inte ser detta ännu.

Vi märker att fler börjar inse, vågar kliva fram i debatten om sund byggsektor och ta ansvar. Det känns som en sån där gammaldags kaffekokare som är först är iskall med kallt vatten, sen börjar det sjuda, sen kokar det för att till sist ge ifrån sig ett tjut. Ibland flyger till och med locket av genom kraften i det som bubblar i kitteln.

Kraften växer, det bubblar rejält nu och snart tror jag att locket flyger av då vi får vi även med oss tvivlarna. Till slut ser, förstår alla och tar därmed ansvar för inte bara vår bransch men även för vårt samhälle, för egentligen; Vem vill ha en havererad byggbransch med bolag som enbart kan överleva genom att anlita utländska bolag som varken betalar rätt lön, skatt eller sociala avgifter. Jag tänker att snart blir det inte längre trovärdigt att påstå att man inte visste att sin underentreprenör varken betalade rätt löner eller skatter. Idag bör väl alla känna till regelverket för utstationerade bolag och att det inte går att vara utstationerad år ut och in. Jag tänker att de som blundat i jakten på kortsiktiga vinster, sett till egna bonus program, både hos stora börsnoterade bolag och dess befattningshavare men även mindre företag som genom sina själviska och kortsiktiga val låtit fusket fortgå och få växa. De värsta mutkolvarna har väl redan tjänat sina pengar och kan sluta fuska och gå i pension för så mkt pengar har det läkt ca 200 miljarder årligen går till fuskföretag. Jag tänker att det goda alltid segrar över det onda.

Skulle vi, trots allt, inte få ordning på beslutsfattarna i byggbolagen så har jag ett ess i skjortärmen, nämligen 17 - ett nätverk startat för att få kvinnor att grunda, äga och bygga stora bolag. Stora bolag som kan utmana de som fuskar och låtsas att de agerat i god tro, och låter oss tro att de inte visste, att de trodde de var seriösa, att de faktiskt har kollat och det såg bra ut med mera.

Jag är övertygad om att fler kvinnor i näringslivet leder till bättre affärer och sundare företag. Jag vill att vi blir fler och framförallt större, jag vill att vi går in i de problematiska branscherna och städar upp. Jag vill därför se fler kvinnor grunda och bygga stora byggföretag och därmed krossa de osunda stora, och inte sällan börsnoterade, byggföretagen vi idag ser ogenerat och oförtrutet använda underentreprenörer som varken betalar rätt lön eller någon skatt. Inte sällan bekostas dessa stora projekt med våra skattemedel. Därför har jag och mina medgrundare, [Maria Mattsson Mähl](#), [Lena Apler](#), [Anna Bråkenhielm](#) och [Monica Lindstedt](#), startat 17, #natverket17 #vågaäga. Vill du veta mer om 17 så finns mer att läsa på [www.expanderamera.se](http://www.expanderamera.se)